

WHEN THE ANGELS FROM ABOVE

28.05 —
31.07.2022



AA BRONSON
AND RYAN BREWER
RED / BLACK / GOLD
(2011)



ANDREA ÉVA GYÖRI
SPACE FOR BECOMING A TIGER
(2019), 13 MIN
STUDY ON SPACE
(2019)



ELISA PINTO
ASK THE CANDLE
(2020), 3 MIN



DON AND MOKI CHERRY
WITH BJÖRN LUNDHOLM
PIFF PAFF PUFF
(1971), 6 EPISODES, 10 MIN EACH



GRACE NDIRITU
BECOMING PLANT
CELESTRANA
BAYINDO
(1986), 28 MIN



LARAAJI
CELESTRANA
BAYINDO
(1986), 15 MIN



PAUL SHEMISI BETUTUA
CELESTRANA
BAYINDO
(1986), 15 MIN

EN This series of three works emerged from site-specific, cross-generational performance rituals on Fire Island, an island off the south coast of Long Island, NY that is home to two thriving gay resort towns. Each image denotes a separate performance enacted publicly but without an invited audience. These actions were staged in the Meat Rack, a notorious cruising ground for the gay men of the island. Many came here to spend their last days during the era of AIDS and the works honour that haunted history.

FR Cette série de trois images est issue d'une performance in situ réalisée sur Fire Island, une île au large de la côte sud de Long Island, New York, qui est aussi une destination populaire pour la communauté gay. Chaque image réfère à une performance différente, présentée sans spectateurs dans le Meat Rack, un lieu de drague réputé sur l'île. Beaucoup y sont venus passer leurs derniers jours à l'époque du sida, un passé hanté qui est commémoré à travers cette installation.

FR Space for Becoming a Tiger est la captation d'une performance de l'artiste hongroise Andrea Éva Györi qui nous a quitté récemment. Lors d'une performance en binôme avec sa mère, l'artiste adopte les traits de caractère du tigre, entraînant un changement d'attitude corporel et spirituel. Györi: «Comment créer un espace où être agile ? Un espace pour apprendre à s'arrêter ? Un espace pour être fière ? Un espace pour s'évader ? Un espace pour devenir un tigre ?».

NL Deze reeks van drie werken is het resultaat van plaatsspecifieke performance-rituelen op Fire Island, een eiland aan de zuidkust van Long Island, New York, een legendarische gaybestemming. Elk beeld hoort bij een afzonderlijke performance die in het openbaar maar zonder publiek werd opgevoerd in de Meat Rack, een bekende cruisingplek op het eiland. Tijdens het AIDS-tijdsperiode brachten velen hier hun laatste dagen door en de beelden willen dat geplaatd verleden eren.

NL Space for Becoming a Tiger is de video-opname van een performance die de overleden Hongaarse kunstenaar Andrea Éva Györi in 2009 opvoerde. Het symbool van de tijger inspireerde Györi tot fysieke en spirituele transformatie wanneer ze zich de karaktertrekken van het dier tijdens een performance met haar moeder toeëigende. Györi: "Hoe creëer je een ruimte waar je wendbaar kan zijn? Een ruimte waar je leert stoppen? Een ruimte waar je trots kan zijn? Een ruimte om te ontsnappen? Een ruimte waar je tijger kan worden?"

De video wordt samen met acht tekeningen van de Study on Space serie gepresenteerd die buitensporige lichaamelijke en geestelijke uitdrukkingen weergeven in kleurrijke vegen.

EN *Space for Becoming a Tiger* is the video documentation of a 2019 performance by the late Hungarian artist Andrea Éva Györi. The symbol of the tiger inspires Györi to undergo physical, spiritual, and attitudinal change as she attempts to adopt its character traits in a performative collaboration with her mother. Györi: "How can we create a space to learn how to be nimble? A space to learn to stop? A space for being proud? A space for escape? A space for becoming a tiger?"

The video is presented alongside eight drawings of the *Study on Space* series, which models excessive corporeal and spiritual states in colourful blots.

FR *Space for Becoming a Tiger* est la captation d'une performance de l'artiste hongroise Andrea Éva Györi qui nous a quitté récemment. Lors d'une performance en binôme avec sa mère, l'artiste adopte les traits de caractère du tigre, entraînant un changement d'attitude corporel et spirituel. Györi: «Comment créer un espace où être agile ? Un espace pour apprendre à s'arrêter ? Un espace pour être fière ? Un espace pour s'évader ? Un espace pour devenir un tigre ?».

NL *Space for Becoming a Tiger* is de video-opname van een performance die de overleden Hongaarse kunstenaar Andrea Éva Györi in 2009 opvoerde. Het symbool van de tijger inspireerde Györi tot fysieke en spirituele transformatie wanneer ze zich de karaktertrekken van het dier tijdens een performance met haar moeder toeëigende. Györi: "Hoe creëer je een ruimte waar je wendbaar kan zijn? Een ruimte waar je leert stoppen? Een ruimte waar je trots kan zijn? Een ruimte om te ontsnappen? Een ruimte waar je tijger kan worden?"

De video wordt samen met acht tekeningen van de *Study on Space* serie gepresenteerd die buitensporige lichaamlijke en geestelijke uitdrukkingen weergeven in kleurrijke vegen.

EN *Ask the candle* requires its viewer to have a certain amount of faith in the artwork. The video starts off with a caption: "Yes if the flame goes to the right. No if the flame goes to the left. A wavering flame means you have to focus on the results you desire", and is followed by a static shot of a burning candle with a flickering flame. Philosophical yet playful, Elisa Pinto offers a candid, unresolved meditation on the role of art and the artist in society.

FR *Ask the candle* exige de la confiance de la part du spectateur. La vidéo commence avec un mot explicatif: «Qui si la flamme va vers la droite. Non si la flamme va vers la gauche. Une flamme vacillante signifie que vous devez vous concentrer sur les résultats que vous désirez», suivi d'un plan fixe sur une bougie.

FR *Ask the candle* est la captation d'une performance de l'artiste hongroise Andrea Éva Györi qui nous a quitté récemment. Lors d'une performance en binôme avec sa mère, l'artiste adopte les traits de caractère du tigre, entraînant un changement d'attitude corporel et spirituel. Györi: «Comment créer un espace où être agile ? Un espace pour apprendre à s'arrêter ? Un espace pour être fière ? Un espace pour s'évader ? Un espace pour devenir un tigre ?».

NL *Ask the candle* rekent op het moedwillige vertrouwen van de kijker. De video begint met een bijschrift: "Ja als de vlam naar rechts gaat. Nee als de vlam naar links gaat. Een wankelende vlam betekent dat je moet richten op de resultaten die je wenst", en wordt gevuld door een statische opname van een brandende kaars met een flikkerende vlam. Het werk van Elisa Pinto is filosofisch en speels, en nodigt uit tot een openhartig meditatieve reflectie over de rol van kunst en de kunstenaar in de maatschappij.

NL *Ask the candle* echoot *Organic Music Societies*, de vorige *argos* tentoonstelling over het werk en het leven van Don en Moki Cherry. Het zesde kinderprogramma werd voor de Zweedse nationale televisieomroep gemaakt en toont het familieleven van het koppel op het Zweedse platteland in het oude schoolgebouw dat ze begin jaren 1970 tot woon- en werkplaats omboewden. Het huis functioneerde als een inclusieve, beschermende werkplaats waar muziek en kunst deel uitmaakten van het dagelijkse leven. Het werd een plek voor rust en genezing die een scherp alternatief bood voor de grimmige en meedogenloze manier waarop de muziekindustrie toen georganiseerd werd.

NL *Piff, Paff, Puff* volgt zes dansers die tijdelijk samenleven op een gedemilitariseerd industrieel terrein en deelnemen aan een experimentele groepstherapie met psychedelische drugs. Onderhevig aan het bewustzijn van de plant en aan elkaar aanwezigheid voeren ze een choreografie uit waarbij hun naakte lichamen en het architecturale ruines zich op elkaar afgstemmen. De film wordt een katalysator om over bredere sociale en relationele kwesties te spreken: wetenschap, spiritualiteit, psychiatrie, genezing, gezondheidszorg maar ook collectieve depressie en trauma als gevolg van leven in het laatkapitalisme. De soundtrack werd speciaal voor *Becoming Plant* gecomposeerd door de Londense elektronische muzikant en beeldend kunstenaar Gaika.



DON AND MOKI CHERRY
WITH BJÖRN LUNDHOLM
PIFF PAFF PUFF
(1971), 6 EPISODES, 10 MIN EACH



GRACE NDIRITU
BECOMING PLANT
CELESTRANA
BAYINDO
(1986), 28 MIN



LARAAJI
CELESTRANA
BAYINDO
(1986), 15 MIN



PAUL SHEMISI BETUTUA
CELESTRANA
BAYINDO
(1986), 15 MIN



EN FR NL

EN

THE EXHIBITION

This spring **argos** presents *When the angels from above**, a group exhibition with a succinct selection of international artists, brimming with spirituality and healing.

In recent years, it has become ubiquitous to read artistic practice as “continuous self-reflection and regard for others” (Helen Molesworth). This reparative turn imagines audiences as damaged and in need of aid and recovery, while demanding of artists and artworks to enable healing.

Rather than evoking such straightforward solutions, *When the angels from above* proposes artistic practices as prompts instead, in order to consciously navigate and intervene in hostile and violent public spheres. The artworks in the exhibition stage transformative moments set in a wide range of historical and imagined environments. Working through notions of freedom and unknown possibilities, the exhibition as a whole negotiates an intangible interconnectedness that is multidirectional and difficult to map.

Experiential, poetic, critical yet lighthearted, *When the angels from above* foregrounds alternative notions of healing. Instead of providing clear-cut and pragmatic responses to violence and hostility pervading everyday life, the exhibition presents complex pro-

cesses that value open-ended and unresolved approaches. In so doing, it invites visitors to enter a space of mutual exchange that is both spiritual and anchored in the here and now.

When the angels from above takes its title from a Joe Smooth song, a beautiful, iconic early deep house track from Chicago, IL:

*When the angels from above
Fall down and spread their wings like doves...*

Curator: Niels Van Tomme



FR

L'EXPOSITION

Ce printemps, **argos** présente *When the angels from above**, une exposition collective avec plusieurs artistes internationaux et débordante de spiritualité et de résilience.

Ces dernières années, la pratique artistique est de plus en plus souvent interprétée comme une « introspection continue et bienveillante » (Helen Molesworth). Ce virément régénérateur imagine le public troublé en quête d'aide et de guérison, et impose à l'œuvre d'art comme à l'artiste d'assumer un rôle par restitution, contrecarrant ce processus.

Plutôt que d'évoquer des solutions aussi simples, *When the angels from above* propose des pratiques artistiques qui incitent à naviguer et à intervenir consciemment dans une sphère publique hostile et violente. Les œuvres de l'exposition mettent en scène des moments transformateurs à travers un éventail large d'environnements historiques et imaginaires. Travailant sur les notions de liberté et de possibilités inédites, l'exposition dans son ensemble négocie une interconnexion immatérielle, multidirectionnelle et difficile à cartographier.

Expérimentale, poétique, critique et aussi légère, l'exposition *When the angels from above* met en avant des notions alternatives de guérison. Au lieu de fournir des réponses tranchées

NL

DE TENTOONSTELLING

Dit voorjaar presenteert **argos** *When the angels from above**, een groepstentoonstelling die waarbij de nadruk ligt op alternatieve vormen van genezing. In plaats van eenduidige en pragmatische antwoorden op het geweld en de vijandigheid van het dagelijks leven te geven,

worden complexe processen voorgesteld, met aandacht voor open en niet-definitieve benaderingen. Op die manier worden bezoekers uitgenodigd om binnen te treden in een ruimte van wederzijdse uitwisseling die én

spiritueel is én verankerd in het hier en nu.

De titel *When the angels from above* is afkomstig van een liedje van Joe Smooth, een prachtige, iconische deephousetrack uit Chicago:

*When the angels from above
Fall down and spread their wings like doves...*

Commissaire: Niels Van Tomme



1985 – 2022. "An angel, whom we will never forget." When the angels from above is organised by argos centre for audiovisual arts 28.05 – 31.01.22

When the angels from above is belevensgericht, poëtisch, kritisch en tegelijk luchtig, waarbij

de vijandigheid van het dagelijks leven te geven,

worden complexe processen voorgesteld, met aandacht voor open en niet-definitieve benaderingen. Op die manier worden bezoekers uitgenodigd om binnen te treden in een ruimte van wederzijdse uitwisseling die én

spiritueel is én verankerd in het hier en nu.

De titel *When the angels from above* is afkomstig van een liedje van Joe Smooth, een prachtige, iconische deephousetrack uit Chicago:

*When the angels from above
Fall down and spread their wings like doves...*

Curator: Niels Van Tomme

argos
Werfstraat 13
Rue du Chantier
Koopledenstraat 62
Rue des Commerçants
1000 Brussels,
info@argosarts.org
+32 2 229 00 03
www.argosarts.org

*This exhibition is dedicated to the memory of, Cette exposition est dédiée à la mémoire de, De tentoonstelling is opgedragen aan de nagedachtenis van,